



ORDE VAN DIENST Protestantse Gemeente KLARENBEEK-VOORST-WILP

Zondag 4 juli 2021

Thema: 'Kom! Sta op en (be)LEEF een klaterende nieuwe Schepping! !'

Voorganger: Egbert Fokkema

Ouderling: Joop Albers

Organiste: Dinie Scherpenzeel

Zangers: Joke van Reen, Aart Groothuis en Henk Ilbrink

Welkom en Intochtslied: Ps. 87

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

God zal ons zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, ons tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

Wij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cimbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: 'in U zijn al onze fonteinen'.

Stil gebed – Onze Hulp -Groet

Als eerste deel van ons gebed om ontferming zingt de voorganger: Ps 42 vs 1 op de volgende woorden: als een hulpeloze hinde die naar stromend water smacht, zo verlang ik U te vinden, U, mijn God, op wie ik wacht. Ik verlang naar God die leeft, die mijn ziel te drinken geeft. Wanneer zal ik Hem ontmoeten, zal Gods glimlach mij begroeten.

Vervolg gebed om ontferming (vg)

Koor: zingen: Lied 305

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. Aangezicht, vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Hartversterker

Kijken naar 'als een hert dat verlangt naar water...' Opwekking 281, 26-06-2012 Samir Sleiman



Zingen: Lied 653 vs 1 en 3



U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt.

Gebed om inspiratie van de Heilige Geest bij het openen en lezen van Gods Woord: a) voorganger zingt: Lied 834 vs 1 en 2

Vernieuw Gij mij , o eeuwig licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt

b) gesproken gebed

OT-Lezing: Ezechiël 47 vs 1-12 (BiGT)



De nieuwe rivier van heil het is het levende water vanuit het hemelse heiligdom. Ezechiël zag het stromen vanuit de tempel ten zuiden van het altaar naar de Dode Zee.



Zingen: 672 vs 2

O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, Gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

NT-Lezing: Johannes 5 vs 1-8



Zingen: Lied 723

Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus'wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar 't land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning.



Verkondiging

Kijken naar : 'Here's your Paradise' van Chris de Burgh, 30-09,2011



Daarna zingen: Lied 608 vs 1 en 2

De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht de rotsen gaan open. Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. Als beken vol water als beken vol toesnellend water schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen die keren met lachen en juichen.

Inzameling van de gaven (bij de uitgang)

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 95 vs 1 en 3 uit 'Dat geloof ik' (André Troost). Melodie Lied 913



Bron van vreugde, levend water, wellend in de wildernis, laat ons drinken, nu en later, tot de dorst vergeten is; laat ons hier met volle teugen, drinken in de felle zon, drinken, drinken pure vreugde, putten uit de levensbron!

Bron van vreugde, bron van leven, water uit de harde rots, in de droogte ons gegeven, uit de hoogte: vrede Gods; in de wereld uitgegoten stroomt Gij met ons mee op reis – hout, hoe dor, krijgt jonge loten: de woestijn wordt paradijs!

Zegen.

Orgelspel: melodie: ELB 147: 'Heer, ik hoor van rijke zegen'